

## Andakt långfredagen 2020

Jag har en inbyggd motvilja mot att använda utrikiska ord och uttryck när jag ska säga något på svenska. Jag tycker likadant som Gunnar Sträng, som en gång sa: "Varför ska man använda krångliga utländska ord när det finns en adekvat inhemska vokabulär?"

Ändå vill jag denna långfredag använda ett engelskt uttryck som är lite svårt att översätta. "What's in it for me?" Vad innebär det för mig? Vad får jag ut av det? Vad tjänar jag på det? Det ligger någonstans under ytan i det uttrycket att om jag ger mig in i något så ska det också ge mig utdelning på något sätt, det ska tillföra mig något, jag ska tjäna på det. Ibland presenterar vi kristen tro på det sättet. En stark betoning på vad man vinner på att vara kristen.

När Jesus kallade lärjungar gjorde han det inte genom att slå an på vår inbyggda önskan att tjäna på det, eller få fördelar av det. Vi kan nog misstänka att en del av lärjungarna ändå tänkte så och såg framför sig någon som skulle bryta ockupationsmakten och rädda landet från förtryck. Och en och annan av dem kanske också hoppades i stillhet på en plats i rampljuset med makt och beundrande blickar när väl det nya riket var på plats.

Jesus visade en annan väg. "Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydlig ända till döden, döden på ett kors." Fil 2:6-8

Under Jesus tid på jorden samlades människor kring honom. Inte minst de som var illa tilltufsade av livet fann hos honom någon som gav hopp, framtid, upprättelse och värde i en värld som var hård och där många for illa. Jesus visar vem Gud är. Jesus visar Guds barmhärtighet.

Men barmhärtigheten blev ett hot mot de som hade makt över andra, de som förtryckte både materiellt och andligt. Cirklarna rubbades. Maktbalansen hotades. Och det ansågs bättre att återskapa ordning i

landet genom att en man dör istället för att hela folket går under. Jesu väg att visa barmhärtighet medförde ångest för honom själv och ett pris i en fasansfull död, avrättad på ett kors.

Det går inte att på långfredagen presentera kristen tro med orden "What's in it for me?" med undertonen att livet i Jesu efterföljd är smidigt och enkelt. Eller att det skulle vara utan smärta att gestalta barmhärtigheten i en trasig värld.

Vi ska inte idag gå vidare till vad som skedde de kommande dagarna i påskhelgen. Nu stannar vi och betraktar korset där Jesus gav sitt liv. Där priset för Guds barmhärtighet blev synligt.

Kanske kan vi ta med oss orden från kungens tal häromdagen. Ord som är hämtade djupt i en kristen förståelse av vad det innebär att vara människa. Ord som vi kan reflektera på både i nuvarande Coronapandemi och varje gång vi frestas att sätta oss själva som centrum i tillvaron:

*"Men en sak är säker: Vi kommer alla att minnas den här tiden, och se tillbaka på den.*

*Tänkte jag på mina medmänniskor? Eller satte jag mig själv i första rummet? De val vi gör i dag ska vi leva med, länge. De kommer att påverka många."*

*Carl XVI Gustaf*

Långfredagen talar inte om vad jag ska "tjäna på det". Den talar om att ge. Och inte minst talar den om en Gud som "så älskade världen att Han gav den sin ende son".

*P-O Ängegård*



Dagens texter  
Långfredagen –  
Försonaren

Jes 53:1-12  
1 Petr 3:18-19  
Matt 27:32-56  
Ps 22