

**När någon annan, något annat styr och bestämmer. Jesus vet hur det känns och är.**

Skärtorsdagens bibeltexter berättar om Jesu smärtsamma bönekamp när han faktiskt vädjar till Fadern om att slippa svälja allt det äckliga som fanns i den bägare som hölls fram till honom. Det var inget gott vin i bägaren eller svalkande jordgubbssaft. Det var en bägare så förfärlig att Jesus ber om att få slippa. Nej Fader, inte den äckliga bägaren... ”dock inte som jag vill utan som du vill.”

Vad tror du Jesus såg i den bägaren som hölls fram till honom? Tänk efter en stund.

Av hans vädjan om att slippa kan vi dra slutsatsen att det måste ha varit hemskt och äckligt. Fy så hemskt och äckligt! Vad tänker du själv om all världens djävulskap som vi människor ställt till med?

I den bägaren fanns hela mänsklighetens synd och gudsfrånvändhet. Kiv avund, girighet, egoism, miljöförstöring mm. Din och min synd och allt ont vi tänkt och gjort.

Vågar vi själva titta i bägaren och möta oss själva? Ovanpå och/eller blandat med all vår synd är också alla våra sjukdomar och allt lidande. Vilken sörja för Jesus att tömma!

Nej, det var sannerligen inget gott vin och ingen svalkande jordgubbssaft – nej, det var all vår synd, alla våra sjukdomar och all världens elände. Jesus vädjar två gånger att få slippa, men båda gångerna böjer han sig ödmjukt och säger orden: ”Inte som jag vill utan som du vill min Fader.” Aposteln Paulus skriver om Jesu ödmjukhet i Fil 2:6-8.

Sista gången han vädjat och ödmjukat sig och styrkt av en ängel, tar han bägaren och tömmer den helt. Sen reser han sig trots den enorma bördan han just gått in under och/eller svept bägaren helt i botten.

Nu går han för att möta dem som skall föra honom till svekrättegången och vidare till korset. Det kan vara nyttigt för oss att blicka in i Jesu brottningskamp i Getsemane, när vi själva brottas

med olika frågor. Livet blir inte alltid som vi själva önskat det. Under livsresan kan mycket inträffa som känns orättvist och fel. Jag själv drabbades för drygt fjorton år sedan av en aggressiv och dödlig cancer. Nu har den spritt sig hejdlöst och bryter ned min kropp. Men utöver sjukdom kan det vara annat som drabbar t.ex arbetslöshet, ofrivillig barnlöshet, ensamhet, bostadslös mm. Gud vill inte det onda som drabbar oss, dock verkar det som att han ändå tillåter att det får komma i vägen för somliga. Kanske för att vi skall reflektera över vårt liv och hur vi lever och förvaltar vår tid. Kanske också för att lyssna till honom och välja hans väg för oss.

Låt din ”skärtorsdag” i år bli ditt ja till Gud som älskar dig och som älskar dig så mycket att han inte vill lämna dig i din gudsfrånvändhet eller i ensamhet med ditt lidande, utan leda dig till ett helhjärtat ja till Honom även om också du kanske får vandra på en lidandets väg.

Till sist be med Sinnesrobönen:

*”Gud ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra,  
mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden.  
Hjälp mig att leva en dag i taget, att glädjas över ett ögonblick i sänder  
och acceptera motgångar som en väg till frid.  
Hjälp mig att – på samma sätt som Du – ta denna syndiga värld precis som den är,  
inte så som jag önskar att den skulle vara, och lita på att Du gör allt väl  
om jag överlåter mig åt Din vilja.  
Ge mig nåden att få leva någorlunda lycklig i detta livet –  
och i fullkomlig salighet tillsammans med*

*Ragnwald Reinsjö*



Dagens texter  
Skärtorsdagen – Det nya förbundet  
2 Mos 12:1-14  
1 Kor 11:20-25  
Matt 26:17-30  
Ps 111:1-5