

Tomas möte med Jesus

När Jesus hade blivit korsfäst så höll sig hans lärjungar undan, eftersom de var rädda att själva tillfångatas. När vi möter dem i bibeltexten är lärjungarna samlade bakom låsta dörrar.

Helt plötsligt är Jesus mitt ibland dem. Samtidigt som hans hälsar dem med fridshälsningen visar han dem sina genomborrade händer och sida.

Den atmosfär av rädsla som tidigare rått i rummet ersätts av en helt ny atmosfär. En atmosfär av tillit och lugn. För Jesus är inte död, han är mitt ibland dem. Man kan med rätta tala om en ny atmosfär. För det står att Jesus andades på lärjungarna. De fick en ny luft att andas och leva av.

När Jesus blåser nytt liv in i lärjungarna genom den helige Ande så gryr en ny tid, precis som det grydde en ny tid då Gud i Edens lustgård andades liv in i Adam. Nu andas Jesus ny kraft, mod och hopp in i lärjungarnas liv. För att de skall få kraft att sändas ut i världen i Guds mission - Missio Dei för att använda ett gammalt latinskt ord. Precis som Jesus blev sänd av Gud till världen, för att i ord och handling berätta om Guds kärlek och räddning, blir nu lärjungarna sända till världen i försoningens tjänst.

När Jesus först kom till lärjungarna var inte lärjungen Tomas med. När de andra berättade om sitt möte med den uppståndne Jesus om så trodde han inte på dem. Därför kallas han av traditionen för "Tomas tvivlaren". Det är en orättvis titel. En bättre titel vore "Tomas tänkaren". -För vad gjorde Tomas egentligen? Han sade ju bara det förnuftiga och logiska: *"Det ni berättar går emot allt förnuft. Döda blir inte levande. Det här kan jag inte tro på"*. För även på Jesu tid visste människor att döda inte blir levande. Tomas säger: *"om jag inte själv får uppleva Jesu med mina sinnen; om jag inte får känna på Jesus, känna på spikhålen, så tror jag inte"*.

Tomas vågar ställa en helt naturlig fråga. Tomas vågar ställa frågan som allt hänger på för att han skall kunna tro. Jag tror att de andra lärjungarna hade förståelse för att Tomas inte förstod. Jag tror att Jesus hade förståelse för att Tomas inte förstod.

Om vi själva brottas med frågor, om Gud, om Jesus, om livet, så kan vi lära oss av Tomas. Vi kan lära oss formulera och precisera frågor vi själva behöver svar på för att kunna tro.

Jesus tar Tomas fråga på största allvar. Han säger inte något i stil med "tro bara" eller "lyft på hatten och gå vidare". Jesus låter Tomas ställa frågor, han låter Tomas undersöka och upptäcka på egen hand. När

Tomas får göra det så öppnas plötsligt hans hjärta för något han tidigare inte kunnat tro. Det kommer till uttryck när Tomas plötsligt utbrister: *"Min Herre och Min Gud"*.

Jag tror vi lever i en Tomastid idag. I en tid med många och viktiga frågor. Vi lever i en tid där vi som kyrka måste våga börja LYSSNA till de frågor vi själva, och som människor utanför kyrkan, ställer idag. Tomasfrågor.

I historien har det alltför ofta varit kyrkan som avgjort vilka frågor som fått ställas eller inte.

Det var inte så Jesus gjorde med Tomas. Tomas fick själv formulera sina frågor, undersöka dem, och Tomas fick själv finna svaren på dem. I sin process och sin tid.

Jag tror vi som kyrka behöver börja *lyssna* aktivt på våra egna och människors livsfrågor - och skapa MÖTESPLATSER och utrymme för samtal där frågor får uttryckas, vridas och vändas på. Vi kanske också måste finna ett nytt språk och sätt att kommunicera på i Tomastiden.

För det var till ärligt sökandet Jesus uppmuntrade Tomas. Det är i det ärliga sökandet jag tror att Kristus kan visa sig precis som han gjorde för Tomas. För om vi tror på en levande Gud får vi också lita på Guds förmåga att visa sig som en fullt levande Gud.

När vi på nytt öppnar upp kyrkan efter corona-epidemin hoppas jag vi på allvar skulle ta med oss frågan om hur vi tillsammans kan skapa fler mötesplatser för livets ärliga frågor och brottningskamp. Jag tror det även är en överlevnadsfråga för varje enskild församling.

Tomas upptäckte Gud i de ärliga frågor han hade – och Gud mötte Tomas i dem! Så tror jag Gud också vill möta dig och mig.

Låt oss dela våra ärliga frågor med Gud i bön – och tillsammans i församlingen.

Tomas fick också ta del av Jesu sändning till världen. Enligt traditionen blev han den apostel som åkte till Indien och berättade för indierna om Jesus Kristus. Därför kallas de kristna i Indien för Tomaskristna.



Dagens texter
2 sönd i påsk –
Påskens vittnen
Sak 8:6-8
1 Petr 1:3-9
Joh 20:24-31
Ps 145:1-