

Betraktelse – reflektion. Pingstdagen.



Dagens texter
Pingstdagen –
"Den heliga Anden"

Jes 12
Apg 2:1-11
Joh 7:37-39
Ps 104:27-31

En treenig Gud

Inför den här pingstsöndagen skulle jag vilja dela några tankar från Per-Eiwe Berndtssons bok "Vindarna från väster". I boken har han ett kapitel som heter "En treenig kristendom". Redan kapitelrubriken uttrycker en helhetssyn på Gud: hur Fadern, Sonen och den helige Ande hör ihop, förenade av kärlekens band.

Per-Eiwe skriver att emellanåt kommer tron i obalans i den kristna kyrkan. Han nämner hur man bland kristna kan uttrycka olika tonvikt på personerna i gudomen. Han skriver om att det finns *pingstvännar, påskvännar och julvännar*. Beroende på vem i Treenigheten som betonas. Per-Eiwe är noga med att betona att detta är schablonbilder och att det såklart finns varianter av alla tre. Men låt oss stanna upp en stund och titta på schablonerna...

Julvännarna betonar Guds människoblivande och hur Gud delat våra mänskliga villkor. Ofta betonar de starkt att kristna skall engagera sig i samhället, för miljön och jordens fattiga. Däremot kanske de inte är lika tydliga med att tala om alla människors ansvarighet inför Gud, om synd, skuld och behovet av förlåtelse. Inte heller talar man så mycket om den helige Ande.

Pingstvännarna betonar den helige Andes närvaro och vägledning i livet. Ofta har man haft starka och innerliga upplevelser och erfarenheter av den helige Ande. Ibland betonar pingstvännarna känslan och erfarenheten på bekostnad av förnuft och vilja.

Påskvännarna betonar starkt Jesus, som försonar människan med Gud på korset, och förläter människans synd. Däremot talar påskvännarna inte om Fadern som skapat världen, en värld som alla skall ta ansvar för. Inte heller talar man så mycket om de helige Andes närvaro och kraft i vardagslivet.

När jag läser schablonerna funderar jag på vilken beskrivning jag själv hör hemma i, eller om jag är en blandning av dem? Och vad som gjort att jag är det ena eller det andra?

Jag funderar också på vilken beskrivning som ligger närmast vår egen Allianskyrka och vårt samfund Alliansmissionen? Har vi som kyrka och samfund en viss tonvikt på det ena eller andra, och finns det kanske t o m en viss obalans? Fundera gärna själv på vilken beskrivning som stämmer in

på dig själv, och vad som gjort att du har denna syn? Fundera över kyrkan och samfundet. Vilken beskrivning eller mix tycker du stämmer bäst in?

Per-Eiwe skriver att den kristna tron hela tiden riskerar att bli förkrympt och att vi förlorar helhetsbilden av Gud. Per-Eiwe lyfter upp behovet av att ständigt tänka större om Gud än vad vi gör. Att vi behöver behålla, och ständigt återkomma till *helhetsbilden* av Guds uppenbarelse. Där man kan vara pingst, påsk- och julvän på en och samma gång. Där man kan betona *alla* tre sidorna av Treenigheten samtidigt och låta dem alla tre inrymmas i tron. Jag vill avsluta med ett längre citat av Per-Eiwe där han skriver om de olika sidorna av Fadern, Sonen och den Helige Ande:

"Fadern som:

- Skapat världen med sitt blotta ord och vars egenskaper man kan se i hans underbara skapelse*
- Ger alla människor "liv, anda och allt"*
- Gett oss uppdraget att vårda och förvalta skapelsen*
- Kallar oss att leva ett naturligt, enkelt, vardagsnära liv i barnlig förtröstan på honom*

Sonen som

- Kom till jorden för att visa vem Gud är*
- Kom till oss för att visa vad ett sant mänskligt liv innebär*
- Dog för att försona våra synder*
- Uppstod från de döda, besegrade döden och sitter på Faderns högra sida och regerar nu*
- Skall komma tillbaka på himlens skyar för att upprätta sitt rike*
- Med sin död och uppståndelse är garantin för att vi har rätt att kallas Guds barn*
- Räddar oss från döden och för oss in i ett helt nytt liv*
- Är huvudet för sin kropp, sin kyrka på jorden*

Anden som:

- Bor i alla som tror på Kristus*
- Uppfyller de troende och hjälper oss i vår svaghet att bli Kristuslika*
- För oss samman i en helig gemenskap med alla troende över hela jorden*
- Utrustar oss med kraft från höjden och en vilja att predika för alla folk om Jesus*
- Kommer över kristna så att de förmedlar hopp, tröst och helande till sargade"*

* Citatet är ur Per-Eiwe Berndtsson bok "Vindarna från väster", sid 109-110. Per-Eiwe är EFS-präst, har varit församlingssutvecklare inom EFS, han har startat Kornhillskyrkan i Halmstad och varit med i ledningsgruppen för New Wine. Numera reser han på kallelser, och är reseledare.

Min pingsthälsning den här söndagen är att ta vara på den helige Andes närvaro och vägledning i vardagslivet - precis som du också tar vara på Fadern och Sonens närvaro. Dessa tre, förenade i kärlekens band med varandra. En Treenighet.

Önskar dig en välsignad Pingstdag, Esgrim